

# Pure Effect Direct Mindreading And Magical Artistry Derren Brown

Thank you certainly much for downloading Pure Effect Direct Mindreading And Magical Artistry Derren Brown. Most likely you have knowledge that, people have seen numerous periods for their favorite books bearing in mind this Pure Effect Direct Mindreading And Magical Artistry Derren Brown, but end occurring in harmful downloads.

Rather than enjoying a good ebook subsequent to a mug of coffee in the afternoon, otherwise they juggled in the manner of some harmful virus inside their computer. Pure Effect Direct Mindreading And Magical Artistry Derren Brown is available in our digital library an online admission to it is set as public in view of that you can download it instantly. Our digital library saves in merged countries, allowing you to acquire the most less latency times to download any of our books bearing in mind this one. Merely said, the Pure Effect Direct Mindreading And Magical Artistry Derren Brown is universally compatible as soon as any devices to read.

El cerebro ilusionista Jordi Camí 2020-02-27 ¿Cómo logran los magos hacernos ver lo imposible? ¿Qué interferencias producen en nuestros procesos cognitivos? ¿Cómo explica la magia el funcionamiento del cerebro? Los magos utilizan efectos ópticos y manipulan la atención: consiguen que miremos, pero que no veamos. Se aprovechan de nuestras predisposiciones y de la fragilidad de nuestros recuerdos, porque el secreto de la magia está en el funcionamiento de nuestra mente. Para desvelarlo, este libro nos propone un viaje a través de la cognición humana; un recorrido por el amplio mundo de la atención, la percepción, las memorias y las decisiones. De la mano de dos auténticos expertos en neurociencia y magia, nos adentramos en el funcionamiento de nuestro cerebro para entender cómo los ilusionistas nos convencen con espectaculares y asombrosos trucos. Un texto apasionante o, nunca mejor dicho, mágico. Descubre tu cerebro mediante la magia

Het raadsel van de wadden Erskine Childers 2015-12-22 'Het raadsel van de Wadden' is een klassiek spionageverhaal uit de twintigste eeuw. Dit

spannende verhaal, al twee keer verfilmd, in negen talen uitgegeven, en is nu weer beschikbaar! In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog opende 'Het raadsel van de Wadden' de ogen van de Engelse regering. Dit nautische avonturenverhaal, voor het eerst verschenen in 1903, speelt zich af op het Nederlandse en Duitse Wad en heeft als hoofdpersonen twee jonge Engelsen die de plannen van de Duitse keizer om Engeland aan te vallen weten te achterhalen. Een vertelling over het uitpluizen van een mysterie, dat zich geleidelijk aan zelf oplost en pas helemaal aan het eind een schitterende climax bereikt. De opwinding begint echter al meteen op de eerste bladzijde, waarna het verhaal gaandeweg steeds interessanter wordt. Met behulp van kaarten kan de lezer ook zelf meedenken. En wat de hoofdpersonen betreft: echte Britse zeilers uit het begin van de vorige eeuw. De sfeer van grijze noordelijke luchten en kilometers woelig water en natte zandplaten is vrijwel nergens zo goed weergegeven als in dit boek.

Lichaamstaal van de liefde Allan Pease 2013-10-09 Liefde en lichaamstaal Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van je dromen? Hoe sla je iemand aan de haak? Welke signalen geven aan dat iemand interesse in je heeft? Wat zijn de regels van het daten? Hoe belangrijk is oogcontact? Wat is het verschil in lichaamstaal tussen mannen en vrouwen? Waarom schrijven de vrouwen regels en lezen de mannen ze niet? Van een eerste indruk tot een langdurige relatie. In dit boek leer je alles wat je nodig hebt om op te vallen bij de andere sekse. Dit helpt je tijdens een feestje, bij internet-dating, op straat of na tien jaar huwelijk. Het succesvolle auteursduo Allan en Barbara Pease laat je zien hoe belangrijk lichaamstaal in de liefde is.

Dark matter Blake Crouch 2016-08-26 Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere af. Maar wat als dat nu eens niet zo is? Wat als je in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je spijt krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason Desson hoort vóóordat de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij wakker wordt en merkt dat hij vastgeketend is aan een ziekenhuisbed, omgeven door mensen die hij niet kent, die gekleed zijn in beschermende pakken en een man die Jason nog nooit heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN de wereld waarin Jason Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is nooit geboren. Jason zelf is geen doornieprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld waar hij vandaan komt een droom? En zelfs als de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe kan hij die dan ooit weer terugvinden? De antwoorden liggen in een reis die wonderlijker en afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt naar de donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet opnemen tegen

een angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare vijand.

Schaduwzielen L.J. Smith 2012-09-18 Elena Gilberts liefde, de vampier Stefan Salvatore, is gevangengenomen door de demonische geesten die in Fells Church een ravage aanrichten. Om haar geliefde te vinden, moet Elena vertrouwen op Stefans broer Damon, de knappe maar uiterst dodelijke vampier die het feit dat hij Elena voor zichzelf wil niet onder stoelen of banken steekt. En ook Elena kan niet ontkennen dat de spanning tussen haar en Damon met de dag groter wordt. Voor welke broer zal ze uiteindelijk kiezen? Ondertussen onderzoeken Bonnie en Meredith het kwaad dat bezit heeft genomen van Fells Church. Hun onderzoek leidt tot een aantal verschrikkelijke ontdekkingen, en al snel maken ze deel uit van een van de gevaarlijkste avonturen van Elena tot nu toe

Hacking the Human Ian Mann 2017-11-28 Information security is about people, yet in most organizations protection remains focused on technical countermeasures. The human element is crucial in the majority of successful attacks on systems and attackers are rarely required to find technical vulnerabilities, hacking the human is usually sufficient. Ian Mann turns the black art of social engineering into an information security risk that can be understood, measured and managed effectively. The text highlights the main sources of risk from social engineering and draws on psychological models to explain the basis for human vulnerabilities. Chapters on vulnerability mapping, developing a range of protection systems and awareness training provide a practical and authoritative guide to the risks and countermeasures that are available. There is a singular lack of useful information for security and IT professionals regarding the human vulnerabilities that social engineering attacks tend to exploit. Ian Mann provides a rich mix of examples, applied research and practical solutions that will enable you to assess the level of risk in your organization; measure the strength of your current security and enhance your training and systemic countermeasures accordingly. If you are responsible for physical or information security or the protection of your business and employees from significant risk, then Hacking the Human is a must-read.

Harry Potter en de Orde van de Feniks J.K. Rowling 2015-12-08 Harry's verplichte zomervakantie bij oom Herman en tante Petunia op de Ligusterlaan is dit keer nog erger dan alle voorgaande jaren: niet alleen wordt hij door de Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook zijn beste vrienden lijken hem deze zomer totaal te negeren. Harry vindt dat hij iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan krijgt de vakantie een onverwacht einde en wordt het zelfs onzeker of Harry nog wel aan zijn vijfde schooljaar op Zweinstein mag beginnen. Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en Harry

doet ontdekkingen die het hem onmogelijk maken kalm te blijven...

Interiors 1949

Het motief Minette Walters 1993 Een schrijfster, die bezig is met een boek over een moordenaar die wegens het doden van haar moeder en zuster tot levenslang veroordeeld is, raakt overtuigd van de onschuld van de veroordeelde.

Het lijk met de pince-nez Dorothy Leigh Sayers 1976 Drie detectiveromans rond amateurdetective Lord Peter Wimsey.

A van alibi Sue Grafton 1991 Een jonge weduwe die gevangen heeft gezeten voor moord op haar man, geeft een vrouwelijke privé-detective opdracht de ware moordenaar op te sporen.

Gesprekken met Marcel Duchamp Pierre Cabanne 1991 Gesprekken van de Franse kunstcriticus met Marcel Duchamp (1887-1968), een van de invloedrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw.

Mexicaans dagboek Oliver Wolf Sacks 2010 Verslag van een reis met het Amerikaanse Varengenootschap.

Was de huurder Jack the Ripper? / druk 1 Marie Adelaide Belloc Lowndes 2006-11 De gedragingen van hun huurder doet bij een Engelse familie het vermoeden rijzen dat hij wel eens de beruchte moordenaar zou kunnen zijn.

Mogelijkheid van een eiland Michel Houellebecq 2012-11-02 Daniel is een succesvolle komiek: met bijtende humor legt hij de pijnlijke gebreken van onze tijd bloot en verdient daarmee veel geld. Toch is hij niet gelukkig of hooguit incidenteel. Maar is dat een reden om de voorkeur te geven aan een volmaakt rimpelloos, onthecht leven, zoals zijn kunstmatige nazaat Daniel<sup>25</sup> zich eeuwen later afvraagt? De Opperzuster zegt van wel, maar zij vergeet één ding: `Er bestaat een mogelijkheid / van een eiland binnen de tijd. Nu de westerse samenleving zich gretig lijkt te hebben gevoegd naar het beeld dat Houellebecq in zijn eerdere werk schetst, is het tijd voor de volgende fase: de nietigverklaring van de mens als zodanig. Maar achter die sardonische buitenkant gaat meer nog dan in zijn vorige romans een noodroep om liefde schuil...

Het bewustzijn verklaard Daniel Clement Dennett 2007 Uiteenzetting van een theorie over het bewustzijn, een zichzelf organiserend stelsel van regels waaraan het brein is onderworpen, vanuit filosofische en natuurwetenschappelijke gezichtshoek.

Met het mes op tafel 1995 Een tiener wordt door haar stiefvader seksueel misbruikt en vindt bij haar moeder geen steun. Samen met haar vrienden probeert ze hulp buitenshuis te zoeken. Bevat adressen van hulpverlenende instanties in Nederland en België. Vanaf ca. 14 jaar.

De aarde blijft altijd bestaan George Stewart 2018-01-17 In 'De aarde blijft altijd bestaan' van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte van nooit

eerder vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is het verhaal van een van de weinige overlevenden, Isherwood 'Ish' Williams, een intellectuele einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten. George R. Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse historicus en schrijver. 'De aarde blijft altijd bestaan' was zijn enige sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een 'instant classic'. In 1951 won Stewart er de eerste International Fantasy Award voor.

Love yourself (alsof je leven ervan afhangt) Kamal Ravikant 2020-02-18 De boodschap van Kamal Ravikant is even eenvoudig als geniaal: belooft dat je van jezelf houdt. Onvoorwaardelijk, met heel je hart, met elke gedachte en in elke seconde. Hij gaf dit advies aan zichzelf toen hij flink in de put zat. Een vriend raadde hem aan zijn aantekeningen en gedachten op papier te zetten. Ravikant maakte er een e-book van, en dat werd een ongekend succes: meer dan 300.000 verkochte exemplaren en meer dan 3.000 positieve lezersreacties. De uitgebreide editie verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands. Love Yourself (alsof je leven ervan afhangt) is geen wollige flauwekul, maar de waarheid van een man die het concept 'zelfliefde' een nieuwe invulling gaf, en zichzelf daarmee redde. 'Je moet van jezelf houden met dezelfde overgave als waarmee je jezelf zou optrekken als je met je vingertoppen aan de rand van een afgrond hangt. Alsof je leven ervan afhangt.'

Pure Effect Derren Brown 2000

De sirene Val McDermid 2014-03-06 In De sirene introduceert Val McDermid de internationaal geprezen thrillerserie met psycholoog Tony Hill, waarmee ze jarenlang de bestsellerlijst aanvoerde. Normaliter werkte psycholoog Tony Hill alleen met seriemoordenaars die veilig achter de tralies zaten. In De sirene, het eerste deel van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks van Val McDermid, is het anders – deze is op vrije voeten... Als er in Bradbury vier gruwelijk toegetakelde lijken worden gevonden, slaat de angst in de stad toe. De politie is het spoor bijster en schakelt klinisch psycholoog Tony Hill in voor een profiel van de dader. Tony's privéverleden maakt hem uitermate geschikt om de zieke geest van de seriemoordenaar te begrijpen, maar tegelijkertijd maakt het hem ook het perfecte volgende slachtoffer. Al snel ontwikkelt de zaak zich tot een duister en morbide schaakspel, waarbij Tony al zijn ervaring moet aanspreken om te overleven... Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks, waarvan De sirene het eerste deel is. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan dertig talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer

dan 16 miljoen keer verkocht.

Afbeelding van in- en uitlandsche houten, ... Martinus Houttuyn 1773

Oom Wolfraam en mijn chemische jeugd Oliver W. Sacks 2001 De befaamde psychiater vertelt over zijn jeugdijaren, toen hij een grote belangstelling koesterde voor chemie en natuurkunde.

Het zelfportret James Hall 2015 Culturele geschiedenis van het zelfportret in de beeldende kunst vanaf de Middeleeuwen tot heden.

Het heilige vuur Ellis Peters 2013-05-17 Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzinn. Broeder Cadfael wordt naar Wales gestuurd om de beenderen van een gestorven heilige te bemachtigen. Het klooster van Shrewsbury zou wél varen bij het bezit van de botten die, naar verluidt, bovennatuurlijke krachten bezitten. Wanneer Cadfael de tocht aanvaardt, vindt hij vele obstakels op zijn weg, onder andere een wonderbaarlijke dode...

That Sense of Wonder Francesco Dimitri 2018-11-29 How to reclaim wonder in our lives and achieve the good life. All of us experience a sense of wonder at some point in our lives. Perhaps you felt it when you experienced your first kiss; when you grasped the perfectly balanced beauty of an equation; or when you first saw the rose windows of Chartres Cathedral? Whatever the circumstances that triggered the feeling, you were left speechless by this extraordinary world of ours. We may speak different languages, cling to different ideas about politics, religion and love – but a longing for wonder connects us all through space and time. Wonder is the impulse behind scientific and philosophical inquiry, artistic creativity and spiritual yearning. It is the most fruitful human sense: firing our curiosity; inspiring us to hope and dream. But our sense of wonder – that feeling we had as children seeing the Milky Way for the first time – gets used up. Faced with the practical demands of adulthood, we trade a sense of wonder for a sense of reality, which all too often brings anxiety and unhappiness in its wake. By exploring the nature of wonder in many areas of human experience, from the natural world to the spirit world, from science to storytelling, Francesco Dimitri reveals how we can reclaim our sense of wonder – not to become children again, but to become happier and more fulfilled adults, better equipped to face the challenges of modern life.

De vlammenwerpers Rachel Kushner 2014-03-14 De jonge kunstenaar Reno komt in 1975 naar New York met de droom om uit haar fascinatie met snelheid en motoren kunst te maken. New York is in die jaren een opwindende stad, levend, vol, druk en gevaarlijk, waar de grenzen tussen performance en het echte leven vervagen. Door haar affaire met de kunstenaar Sandro Valera,

telg uit een rijke Italiaanse familie die een motorenfabriek bezit, belandt Reno bij de kunstenaarselite van New York, en uiteindelijk in Italië, waar ze verwickeld raakt in de radicale politieke beweging die dat land teistert.

The Illusionist Brain Jordi Camí 2022-06-07 How magicians exploit the natural functioning of our brains to astonish and amaze us How do magicians make us see the impossible? The Illusionist Brain takes you on an unforgettable journey through the inner workings of the human mind, revealing how magicians achieve their spectacular and seemingly impossible effects by interfering with your cognitive processes. Along the way, this lively and informative book provides a guided tour of modern neuroscience, using magic as a lens for understanding the unconscious and automatic functioning of our brains. We construct reality from the information stored in our memories and received through our senses, and our brains are remarkably adept at tricking us into believing that our experience is continuous. In fact, our minds create our perception of reality by elaborating meanings and continuities from incomplete information, and while this strategy carries clear benefits for survival, it comes with blind spots that magicians know how to exploit. Jordi Camí and Luis Martínez explore the many different ways illusionists manipulate our attention—making us look but not see—and take advantage of our individual predispositions and fragile memories. The Illusionist Brain draws on the latest findings in neuroscience to explain how magic deceives us, surprises us, and amazes us, and demonstrates how illusionists skillfully “hack” our brains to alter how we perceive things and influence what we imagine.

Maanlied L.J. Smith 2013-01-31 Elena en haar vrienden kunnen niet wachten om naar Dalcrest College te gaan, de plek waar haar ouders elkaar voor het eerst ontmoet hebben, nu ze zijn teruggekeerd uit de Duistere Dimensie. Na al het heen-en-weergeslinger tussen Damon en Stefan weet Elena nu eindelijk aan wie haar hart toebehoort: aan Stefan. Elena weet dat dit haar jaar gaat worden en zelfs Damon lijkt zich in zijn nieuwe rol te schikken. Weg zijn uit Fellâ s Church betekent echter niet dat Elena haar verleden helemaal achter zich kan laten. Als studenten op mysterieuze wijze verdwijnen, lijkt achter elk nieuw vriendelijk gezicht een vijand te schuilen. Al snel breekt er paniek uit en kost het Elena, Bonnie, Meredith en Matt moeite om in elkaar te blijven geloven. Elena komt achter een goed bewaard familiegeheim dat haar leven op zâ n kop zet en niets goeds voor de toekomst voorspelt. Kan Elena haar lot ontlopen? En zal het Stefan of toch Damon zijn die naast haar blijft staan tot het bittere einde?

Te lo leggo nella mente Mariano Tomatis 2013-03-19 Che cos'è il mentalismo? Un insieme di capacità paranormali o il risultato di raffinate tecniche di psicologia manipolativa? Quando assistiamo alle intuizioni del protagonista della serie TV The Mentalist, oppure vediamo all'opera «illusionisti» famosi,

come Dynamo o Derren Brown, abbiamo l'impressione che leggano davvero nella mente. Mariano Tomatis, uno dei maggiori esperti di quest'arte misteriosa, ha deciso di spiegare cos'è il mentalismo, ma soprattutto - per la prima volta - di offrire a tutti un metodo pratico per impararlo. Lungo un percorso articolato in sei livelli, ci rivela i segreti meglio custoditi e le tecniche dei grandi. Il mentalista è molto più di un mago o un prestigiatore. È un seduttore sopraffino, che padroneggia carisma, abilità narrativa, introspezione psicologica, comunicazione non verbale e molto altro per ingannare i nostri sensi e farci rimanere a bocca aperta. Non è solo questione di talento. "Te lo leggo nella mente" insegna un metodo per stupire gli altri ma anche per acquisire un diverso sguardo sul mondo. Il mentalismo, infatti, va oltre il semplice intrattenimento spettacolare: è un mezzo di espressione che ha molti punti in comune con l'arte e la creatività. Lasciamoci dunque guidare in questo viaggio intrigante verso l'ignoto. E alla fine... sapremo.

Bitterblauw Kristen Cashore 2012-10-03 Wegsluipen was een vorm van bedrog. Hetzelfde gold voor vermommen. Vlak na middernacht, gekleed in een donkere broek en met Vos cape om, sloop de koningin haar woonvertrekken uit, en stapte een wereld binnen van verhalen en leugens. Bitterblauw, koningin van Monsea, raakt in de ban van de wereld buiten de kasteelmuren. Overdag proberen haar raadsmanen het verleden angstvallig voor haar verborgen te houden, maar s nachts komt ze meer en meer te weten over de heerschappij van haar vader, koning Leck. Bitterblauw wist dat haar vader niet geliefd was, maar het begint haar te dagen dat haar koninkrijk vijfendertig jaar lang in handen is geweest van een krankzinnige. En dat ze, om de wonden te helen, dieper en dieper moet graven in de herinneringen die haar adviseurs zo wanhopig proberen te vergeten.

Conjuring Asia Chris Goto-Jones 2016-07-04 The promise of magic has always commanded the human imagination, but the story of industrial modernity is usually seen as a process of disenchantment. Drawing on the writings and performances of the so-called 'Golden Age Magicians' from the turn of the twentieth century, Chris Goto-Jones unveils the ways in which European and North American encounters with (and representations of) Asia - the fabled Mystic East - worked to re-enchant experiences of the modern world. Beginning with a reconceptualization of the meaning of 'modern magic' itself - moving beyond conventional categories of 'real' and 'fake' magic - Goto-Jones' acclaimed book guides us on a magical mystery tour around India, China, and Japan, showing us levitations and decapitations, magic duels and bullet catches, goldfish bowls and paper butterflies. In the end, this mesmerizing book reveals Orientalism as a kind of magic in itself, casting a spell over Western culture that leaves it transformed, even today.

Lof der wijsbegeerte Maurice Merleau-Ponty 1979 Inaugurele rede



uitgesproken bij de aanvaarding van een leerstoel in de wijsbegeerte aan het Collège de France in 1953 door de bekende Franse filosoof (1908-1961), waarin hij zijn standpunt afbakt tegenover dat van zijn voorgangers.

Piloot van goed en kwaad Joost Conijn 2012-10-11 In zijn zelfgebouwde vliegtuig koos Joost Conijn een route die niemand anders ooit nam. Hij vloog vanuit Europa over Afrika en bezocht de meest onherbergzame gebieden in het oerwoud. Hij landde op rafelige stukjes asfalt en kreeg eten en een slaappleaats van de verwonderde mensen voor wie hij zomaar uit de lucht kwam vallen. Overgeleverd aan het materieel van zijn vliegtuig, aan het humeur van de plaatselijke autoriteiten en aan de elementen, maakte Joost Conijn een verbijsterende tocht.

Uit de sleur Ruth Rendell 2014-07-01 Niemand deelt de zorgen van meneer Parsons rondom de verdwijning van zijn vrouw. Totdat ze twee dagen later in het bos gevonden wordt. Vermoord. Er zijn geen getuigen en het slachtoffer stond bekend om haar onbeduidende, saaie leven. Inspecteur Wexford heeft slechts één aanwijzing: een lipstick die naast het lichaam gevonden werd. Om de moordenaar te kunnen vinden, moet Wexford hard op zoek naar een motief. Want wat hij niet begrijpt is hoe zo'n onopvallende vrouw het slachtoffer kon worden van deze gepassioneerde en gewelddadige misdaad. Uit de sleur (From Doon with Death) is het allereerste boek van Ruth Rendell en introduceert de inmiddels wereldberoemde inspecteur Wexford.

De maangodin Elizabeth Hand 2013-04-02 Aan de University of the Archangels and Saint John the Divine worden studenten ingewijd in eeuwenoude heksenpraktijken en magische rituelen. Minder bekend is dat de universiteit de thuisplaats is van de Benandanti, een sekte die zich tot doel heeft gesteld de herrijzenis van de Maangodin, een duistere macht, te voorkomen. Ook weet niemand dat de Benandanti door de eeuwen heen elke regering, elke religie en elk invloedrijk instituut middels ontoelaatbare praktijken manipuleerden. Katherine Sweeney Cassidy ontdekt bij toeval de identiteit van de Benandanti die de universiteit besturen. Wat Katherine niet kan voorzien is dat het heftige liefdesleven van haar nieuwe vrienden, Oliver en Angelica, die zich bij voorkeur uitleven onder het licht van een volle maan, direct aanleiding zal geven tot de wederopstanding van de gevreesde Maangodin... De romans van Elizabeth Hand werden bij herhaling genomineerd en bekroond met onder meer de World Fantasy Award, de Hugo Award en de prestigieuze James Tiptree Award. Hand woont en werkt in Maine, VS. `De Maangodin is een buitengewoon boek. Een ambitieuze, erotisch geladen moderne fantasy-roman. Clive Barker